

# 14 augustus 2010: Fietskroegentocht + BBQ

Op zaterdag 14 augustus verzamelden 43 sportievelingen aan het Parochiaal centrum voor onze traditionelefietskroegentocht.

Voor buitenactiviteiten worden wel eens eieren naar de arme Klaren gedragen in de hoop op mooi weer. Wij daarentegen beslisten op voorhand een gewijde trappist te drinken en zie: ook dit hielp !

Onder een stralende zon fietsten we langs de Scheldeboorden naar het landelijke Mespelare, waar we een karmeliet vakkundig de nek omwongen (het bier welteverstaan). De Mespelarenaars (juiste benaming ?) zullen allicht onze doortocht niet vlug vergeten, aangezien de decibelmeter toen reeds op tilt sloeg.

Een zeer verrassende ontdekking deden we een paar kilometer verder in Denderbelle. Twee thuisbrouwers startten een tijdje geleden met het brouwen van drie bieren: een blondje, bruintje en een tripel. Deze nog officieuze brouwerij werd brouwerij Rebel gedoopt. Hun grote droom is binnen afzienbare tijd deze bieren te commercialiseren. Te volgen !

Tijdens de laatste stop in Taverne Akademie in Dendermonde zorgde de lekkere Malheur 6 ervoor dat de ambiance van de Ros Beiaard-omweg door ons nog eens werd overgedaan.

Langs Appels en de overzet van Berlare-Veer terug naar Zele, waar een lekkere barbecue deze zeer geslaagde dag afsloot.