

22 januari 2010 Degustatie Winterbieren

Jarenlang was Het Anker een vaste stek voor onze club. Eind 2009 ging Julia echter met pensioen en daardoor voelen we ons een beetje 'wees'. Geen nood, naast de ons vertrouwde Lantaarn vonden we een volwaardig alternatief: zaal 'Tophecom' in het Parochiaal centrum. Vorig jaar de vuurdoop ondergaan tijdens onze ludieke mini-bierkwis, nu het toneel van onze traditionele Kerst- en winterbierendegustatie.

Een aantal bieren van deze editie waren echte zeldzaamheden. Gebrouwen in kleine brouwerijen, gelegen in het 'hol van Pluto' (lees: diep in de provincies Henegouwen en Luxemburg), waren deze voor ons volslagen onbekenden. La Trouffette Winterbier, Tournai De Noël, Abbaye de St Martin Kerstbier, we hadden er nog nooit van gehoord.

Het viel dit jaar op dat de bieren sterk op elkaar leken: zwaar, donker, kruidig. Tijdens de uiteindelijke beoordeling deed Vincent Dillewyns wat hem ook al een paar op het Zythos Bierfestival lukte:

hij kaapte met zijn Vicaris Kerst de eerste plaats weg.

En ja, de toog van zaal Tophecom blijkt een ideale plaats om nog wat na te praten. Wat ons opviel: de laatste flesjes jubileumbier die we dan proefden, gebrouwen door kersvers ondervoorzitter Kris, bleken toch het beste wat we die avond proefden. Santé !