

26 juni 2010: brouwerijbezoek De Halve Maan

Met enige treinvertraging kwamen we met 27 aan in Brugge. Toch nog te vroeg voor het middageten; dus, wat konden we anders doen dan een aperitiefje drinken. We kozen voor Bierbrasserie Cambrinus waar ze een heel uitgebreide drankenkaart kunnen voorleggen: meer dan 400 verschillende soorten. Een aanrader.

De aperitief was een beetje uitgelopen (schuld van de NMBS) waardoor we ons middagmaal in de Halve Maan met de nodige spoed moesten nuttigen. De timing bij de Halve Maan is bijzonder strikt.

Van de brouwerij zelf is weinig te zien. De Halve Maan is grotendeels een museum. Heel interessant voor verzamelaars natuurlijk. De lieflijke (?) gids, die haar verhaaltje en flauwe mopjes van buiten kent, kon ons echter niet echt boeien. Na een uurtje stonden we terug buiten tussen de massa toeristen en ontvingen we één degustatie, een Brugse Zot (dat of niks). Zoals de laatste tijd gebruikelijk bij een brouwerijbezoek, geeft de club een kadertje met een dankwoordje. We waren toch wel fier dat dit meteen een schoon plekske kreeg in een glazen vitrinekast. Kan iemand bij gelegenheid controleren of het er nog staat ?

Ondanks het feit dat de meeste voor de terugweg op een verkeerde trein zaten, mogen we zeggen dat het een leuke uitstap was.